

Αυτό το χρέος δεν είναι δικό μας....

Εδώ κι ενάμιση χρόνο ο ελληνικός λαός (και όχι μόνο) δέχεται μια τρομερή επίθεση στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του. Με αφορμή την οικονομική κρίση η τρόικα και η πειθήνια σ' αυτήν κυβέρνηση αμφισβητούν το δικαίωμα στη δουλειά, τον αξιοπρεπή μισθό, τη σύνταξη ... Οι εργάτες, οι αγρότες, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι, οι μικροδιοικητές κ. α. αντιμετωπίζονται με άδικο και βάρβαρο τρόπο.

Κι όμως η κρίση δεν δημιουργήθηκε από αυτούς που την πληρώνουν. Είναι κρίση δομική του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Είναι κρίση παγκόσμια και όχι μόνο ελληνική, όπως θέλουν να την παρουσιάσουν οι Ευρωπαίοι, το ΔΝΤ, η ελληνική κυβέρνηση και τα ΜΜΕ. Είναι αλήθεια όμως πως η Ελλαδα αντιμετωπίζεται σαν πειραματόζωο. Γι' αυτό μεγάλη ευθύνη έχουν οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί, που όλα αυτά τα χρόνια κοίταζαν να θησαυρίσουν - αυτοί και οι ομοίοι τους- σκύβοντας το κεφάλι στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και τις διεθνείς ψυπεριαλιστικές εντολές.

Είναι ανάγκη ν' αντισταθούμε. Οχι μόνο γιατί είναι άδικο να ισοπεδώνονται κατακτήσεις δεκαετιών και γιατί αμφισβητείται το δικαίωμά μας στην αξιοπρεπή διαβίωση. Άλλα και γιατί αυτό το μοντέλο, της αγοράς και του κέρδους, δεν πάει άλλο. Καταστρέφει λαούς, παραγωγικές δυνάμεις, τον ίδιο το πλανήτη... Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν, ν' αγωνιστούμε όλοι μαζί. 'Οσο κι αν μας έχουν τρομοκρατήσει, όσο κι αν προσπαθούν (με τα δελτία ειδήσεων και τις ανακοινώσεις τους) να μας σπάσουν το ηθικό, όσο κι αν δεν πιστεύουμε στη νίκη... πρέπει να βρούμε το θάρρος να παλέψουμε.

Όλοι μαζί ενωμένοι, σ'ένα κοινό μέτωπο για να διώξουμε τη λερναία ύδρα ΔΝΤ/Κυβέρνησης/ΕΕ. Κατοχυρώνοντας τη δημοκρατία με μορφές αυτοοργάνωσης, (όπως οι λαϊκές συνελεύσεις και οι επιτροπές αγώνα στις γειτονιές και στους εργασιακούς χώρους, όπου θα παίρνονται οι αποφάσεις) μπορούμε να βρούμε το δρόμο για μια καλύτερη ζωή. Αγώνες γίνονται. Οι «αγανακτισμένοι», οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, τις ΔΕΚΟ κ.α. αμφισβητούν το «μονόδρομο» κυβέρνησης/ΔΝΤ/ΕΕ. Έχουν το θάρρος να τα βάζουν με την ευρωπαϊκή ένωση και το ευρώ, δεν αποδέχονται πια ως δικό τους το χρέος.

Ενωτικά λοιπόν, χωρίς διακρίσεις, οφείλουμε να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε άλλο για τα αποτήματα των πολιτικών και του συστήματος. Οργανωμένα να αρνηθούμε την πληρωμή όλων των χαρατσιών που μας έρχονται (έκτακτη εισφορά, φόρος ακίνητης περιουσίας μέσω ΔΕΗ κλπ.) Ένα σαμποτάζ θα είναι ένα ακόμα χτύπημα στα σχεδιά τους, μια καλή συνέχεια στο δρόμο για την ανατροπή τους.

Ας τους στείλουμε στην εφεδρεία ...πρίν προλάβουν αυτοί

**ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
(Π.Ε.Σ.ΠΑ)**